

I mitt knä ligger min systerdotter. Hon har fokuserat en fantastisk prydnad med rader av glimmande metallpajetter och guldfärgade kedjor. Hon gestikulerar med händerna och försöker få tag på allt det där tjuviga (och ganska ömtåliga) som är precis utom räckhåll. En liten rännil av saliv rinner ur munnen, och hon gurglar och rör hela ansiktet med samma förväntan och tillit som sekunden innan hon får mat.



Lust, skönhet och moral

– en teaterskribents aspekter på smak

I vår begynnelse tycks vi inte skilja så noga mellan det vackra och det goda – i bernärkelsen "gott att äta". I varje diskussion om smak tror jag man ska påminna sig själv om den starka kopplingen mellan mat och estetik. Det är förmödliggen ingen tillfällighet att ordet för hur mat känns i munnen är

lexikon i min bokhylla som gör att exemplen just här inte kan bli fler.

Om ordet smak, i en diskussion om estetik, ofta tycks göra anspråk på något förfinat, något välartikulerat och genombränt, och i en skandinavisk formtradition dessutom associeras till en sparsamhet på detaljer och utsmyckningar ("sparsmakat") behöver vi kanske komma ihåg att ordets rötter pekar på hur grundläggande, livsviktig och sinnlig vår estetiska upplevelse av omgivningen är. Vi smakar på världen.

Sett på det viset blir det absurd att hävda att somliga skulle ha smak och andra inte, faktiskt lika absurd som att hävda att estetiskt förhållningssätt bara har med det vi kallar konstnärliga uttryck att göra.

Smak – något förändringsbart

I en annan begynnelse såg den gammaltestamentliga guden att allt var gott. På samma sätt finns det språkliga förbindelser

mellan hur vi beskriver det vi tycker smakar gott och det vi tycker är gott i moralisk bemärkelse.

Det förklrar förmödliggen varför moral och estetik så ofta diskuteras i samma andetag. Mest utsatt har det kanske varit i västvärldens olika vägor av föreskrivande konsteori där det som anses vara det Goda i rådande samhällsordning har blivit lika med det Vackra. Men man behöver inte skriva under på sådana teser för att se att begreppen moral och estetik, på ett mycket grundläggande språkligt plan, förvirrar sig in i varandra, verkar vara olika samtidiga aspekter av vårt sätt att vara i och förstå verkligheten.

Det betyder inte att svaret på frågan om vad som är god eller dålig smak är given, det behöver man inte kunna särskilt mycket historia eller kulturgeografi för att inse, bara att den faktiskt är viktig, och att det inte är så underligt att diskussionen om vad som

”I varje diskussion om smak tror jag man ska påminna sig själv om den starka kopplingen mellan mat och estetik. ”

samma ord vi använder för att beskriva våra estetiska upplevelser. Smak på svenska, godt på franska, taste på engelska, Geschmack på tyska och ändelsen -zuri på swahili har alla samma dubbla betydelse, och det är förmödliggen bara bristen på fler

är bra och dålig teater kan bli lika animerad som den mellan älskare och hatare av surströmming.

Och hur kan man då vara teaterkritiker om man har inställningen att smak är något

”Och hur kan man
då vara teaterkritiker
om man har inställningen
att smak är något som
alla har, och att den
mer allmänna smaken
dessutom skiftar över
tid och rum? ”

som alla har, och att den mer allmänna smaken dessutom skiftar över tid och rum? Hamnar man inte i någon slags totalrelativistisk och släpphåntt vakuums där allting har ett värde bara det har ett värde för någon, om inte idag så kanske i morgon?

Men den farhågan bygger, precis som tanken på ett objektivt och på ett eller annat sätt godomligt rättesnöre i smakfrågor, att vi som människor skulle kunna placera oss utanför tid, rum och gemenskap.

Att frågan om vad som är god smak är omöjlig att svara entydigt på i någon slags abstrakt, allmän och ohistorisk bemärkelse betyder ju inte att det skulle vara irrelevant eller förmått att kunna tala om något som bra eller dåligt vid ett bestämt tillfälle, i ett bestämt sammanhang.

Flera perspektiv

I en tid när frågan om vad som är god eller dålig smak kan känna hopplöst förvirrad har tvärtom både Hannah Arendt och Seyla Benhabib, två av de mer politiskt inriktade samtida filosoferna utgått från just det estetiska omdömet. Varför, menar de båda, hade Immanuel Kant rätt i fråga om att det estetiska omdömet kan stå som modell för all omdömesförmåga överhuvudtaget – men fel ifråga om att, som han menade, man skulle kunna hitta några logiska och utommänskliga principer för vad som är god smak?

Arendt hävdade tvärtom att det estetiska omdömet särskilda giltighet beror på att det vilar på en tänkt eller faktisk överenskommelse med andra, att det så tydligt är förankrat i tid och rum och i gemenskapen människor emellan. Det är självklart subjektivt, i meningens förankrat i individer, men går samtidigt långt utanför det eftersom vi också måste ta hänsyn till andras perspektiv, till andras uppfattning om vad som är god och dålig smak i argumentation-

nen för det egna perspektivet eller den egna skapelsen.

Seyla Benhabib har utvidgat resonemangen. Hon påpekar att det här med att ha omdömesförmåga i estetiska eller moraliska frågor inte handlar om att vara flat, att acceptera vad andra tycker, men väl om att kunna föreställa sig de andra perspektiven, att förhålla sig till dem, i vilket också måste ingå att veta eller föreställa sig grunder och principer för andras handlande. Och menar att här finns en nyckel till varför inte bara en estetisk utan också en moralisk

ner det som en programförklaring i tio punkter, artikulerar sig varje gång jag tycker något om en föreställning, till och med i vad jag överhuvudtaget ser och lägger märke till. Men jag måste samtidigt också försöka förhålla mig till mer, till vad man velat med föreställningen, till vilka man vänt sig och varför, till vad jag tror publiken förväntar sig, till hur samhället och tidpunkten ser ut – inte för att kunna ha en ståndpunkt men väl för att kunna argumentera för den vid det givna tillfället.

Och ordet jag är viktigt, för att det placeras min ståndpunkt och mitt omdöme i en mänsklig kropp: för att det är ett sätt att inte försöka smita från ansvaret för att varje omdöme också här med sig ett anspråk på makt i

”Och ordet jag är viktigt,
för att det placeras min
ståndpunkt och
mitt omdöme i en
mänsklig kropp. ”



Hannah Arendt



Seyla Benhabib

fråga om hur vi beskriver verkligheten.

Och jag tycker verkligen att frågan om vad som är bra eller dålig teater är oupphörligt intressant, kanske för att teatern, som ju oundvikligen handlar om mänsklig handlande hela tiden rör sig i det område där moral och estetik är svåra att skilja från varandra. Glidningen mellan begreppen är här hela tiden välgörande förorenad, kopplingarna mellan vad som anses vara bra skädespeleri, bra regi och ett spännande scenrum och tilltal – och hur vi i allmänhet ser på varandra och på vår gemensamma värld är många, skiftande, komplicerade och ständigt oröande.

Teater är, helt enkelt, rik på smak.

Ylva Gislén

Föreställningens sammanhang

Något som vi hör hålla i huvudet när någon kommer och gör anspråk på ett slutgiltigt svar på frågan om vad som är Bra Teater eller God Smak, vare sig det är en kritiker eller en teaterskapare. Vem säger det? Varför? Vilka har fått komma till tal?

Det här lär förmodligen både abstrakt och högtflygande. Men åtminstone för mig, som teaterkritiker, blir det här väldigt konkret varje gång en recension ska skrivas, varje gång jag ska svara för ett omdöme om en teateruppsättning. Självklart har jag personliga preferenser, ett eget förhållningssett som, även om jag inte skulle kunna skriva